

Poppenkastverhaal bij thema "Ik vergeef je" bij de vertelling van de Onbarmhartige dienstknecht.

Nodig: 3 poppen

Stinkvoeten

Kees en Karel verschijnen in de poppenkast.

Karel: Hallo jongens en meisjes (kinderen groeten terug)

Kees: Hallo allemaal. (Even stil en dan snuivend met zijn neus in de lucht) Hee wat ruik ik hier. Het stinkt...

Karel: (ook snuivend) Wat ruik je dan?

Kees: [treiterend, lachend, heen en weer gaand] Ik weet al wat ik ruik...Karel heeft stink voeten, Karel heeft stink voeten, Karel heeft stink voeten ...

Karel: [verrast, nogal beledigd gevoel] Nou Kees, mijn voeten ruiken niet zo lekker, maar al die kinderen hoeven dat niet te weten. Hou op. Stop ermee.

Kees: [aarzelt, kijkt, dan gemeen zegt] oké. [pauzeert, dan begint te lachen weer Karel speelt weleens met baby's, weer Karel speelt weleens met baby's,

Karel: [geërgerd] Kees, baby's zijn leuk, vooral mijn broertje!

Kees: [opnieuw aarzelend] Sorry. [pauzeert, dan begint te lachen en dansen weer] Karel heeft een vriendin, Karel heeft een vriendin, Karel heeft een ...

Karel: [stevig] Kees, ik heb er genoeg van om uitgelachen te worden. Ik ga naar huis. Ik denk niet dat je mijn vriend meer bent. [Karel gaat weg]

Kees: Nou ja, die kan ook nergens tegen... Ik vind het wel lollig om hem uit te lachen.

Pim (komt op in de poppenkast)Hey, Kees! Hoe gaat het vandaag?

Kees: Oh, ik heb zo'n lol om Karel.

Pim: Echt? Wat voor soort lol?

Kees: Hij was net hier en ik uh, uh, goed. .

Pim: Ik begrijp het niet!

Kees: [snel praat] Karel was net hier en ik uh, ik... nou, ik maakte plezier met hem!

Pim: En wat vond Karel daarvan?

Kees: Nou...hij vond het niet echt leuk.

Pim: En wat zei je?

Kees: Ik zei dat hij stinkvoeten heeft.

Pim: En wat nog meer?

Kees: En dat hij speelt met baby's.

Pim: En wat nog meer?

Kees: Ik lachte hem uit omdat hij een vriendin heeft.

Pim: En hebben alle kinderen dat gehoord?

Kees: [rondkijkend en aarzelend] Ja, dat denk ik wel!

Pim: [aan jongens en meisjes] hebben jullie alles gehoord?

Jongens en meisjes: Ja!

Pim: [aan jongens en meisjes] Vond Karel het leuk om uitgelachen te worden?

Jongens en meisjes: Nee!

Pim: Kees, ik denk niet dat Karel het ook leuk vond. Je was aan het plagen!

Kees: Oke, oke, je hebt gelijk. [aan jongens en meisjes] Sorry.

Pim: Je moet aan Karel gaan vertellen dat je spijt hebt.

Kees: Moet dat echt, dat is niet leuk...

Pim: Ja dat moet echt.

Kees: Karel ging weg. Ik weet niet wanneer hij terug komt.

Pim : Ik ga hem even roe, kinderen, roepen jullie mee (Pim verdwijnt).

Karel: [duikt plotseling] Hee, Pim vertelde dat je me wilde zien.

Kees: Ja, ik wil je iets vertellen. Ik .. um...Het spijt me echt dat ik lelijke dingen zei over jou.

Karel: Waarom deed je dat dan?

Kees: Ik dacht dat het leuk was.

Karel: Het was niet leuk voor mij.

Kees: Het spijt me. Ik begrijp nu dat het helemaal niet leuk voor je was. Wil je mij vergeven?

Karel: Ja, Kees. Dan zijn we weer beste vrienden. Ik vergeef u.

Kees: [zucht opgelucht] Fijnt! Dank je Karel, ik zal geen nare dingen meer over je zeggen en ik zal je niet meer uitlachen.

Karel: Jij bent mijn beste vriend. [Kees en Karel knuffelen elkaar en nemen afscheid van de kinderen].