

**Poppenkastverhaal bij thema “Ik wijs jou de weg” bij de vertelling van de Wijzen uit het oosten.**

**Nodig:** 2 poppen en een routekaart of plattegrond.

**De routekaart**

Kees: (komt op en kijkt naar een kaart) Ok, dus ik moet links hier bij het bord waar Goes op staat of Middelburg, maar (kijkt over kaart) ik zie geen bord. Waar ben ik, eh, wow. Nog es goed kijken hoor...nee het klopt niet. Dan heb ik ergens de verkeerde weg genomen. Ooh nee hè!

Karel komt er aan wandelen: Hoi, ik ben Karel. Is er iets?

Kees: Eh, nou nee hoor ... Ik ben gewoon benieuwd waar ik zit. Ik denk dat ik verdwaald ben. Waar ben ik? Weet jij dat?

Karel: Verdwaald... nee hoor Kees, je bent in Baarland in Nederland.

Kees: In Baarland in Nederland!?! Ik moet nu in Duitsland zijn! Oooh...ik ben dus verdwaald! Deze kaart is helemaal niet goed! Er staan fouten op!

Karel: Dat is balen Kees. (even wachten). Ik heb idee. Er is een hele goede kaart die jou de weg kan wijzen. Daar staan geen fouten op en je weet dan precies hoe je verder moet gaan om op de juiste plaats te komen

Kees: O, ja . Welke kaart is dat?

Karel: De Bijbel!

Kees: De Bijbel ... dat is geen kaart, dat is een boek.

Karel: Nee, de Bijbel is een kaart. Die kaart vertelt je welke weg je kan gaan. De Bijbel vertelt je welke weg je kan gaan in je leven.

Kees: Oh, ok, maar uh, je zei dat die kaart werkt als u het goed gebruikt. Wat bedoel je daarmee?

Karel: Nou, soms we niet gebruiken de Bijbel goed. Soms lezen we er heel lang niet in. Je moet de Bijbel elke dag lezen.

Kees: En als je dat doet?

Karel: Dan weet je altijd welke weg je moet gaan. Je weet niet altijd hoe de weg er precies uit ziet, maar wel welke kant je op moet.

Kees: Wow, ik ben blij dat ik mijn Bijbel heb. Die wijst me de weg.

Karel: Ik ook.

Nick: Nou, het is een lange wandeling naar Duitsland, je kunt maar beter gaan.

Kees: Oké nou, doe he Karel.

Karel: Doei.