

Poppenkastverhaal bij thema "Ik zorg voor je " bij de vertelling van Elia bij de beek Krith.

Nodig: 3 poppen en twee kleien vishengels (stok met draadje eraan, lunchpakketje

Samen vissen

(Kees en Karel komen op)

Kees: Hey! Laten we gaan vissen!

Karel: Um... Ik heb eigenlijk geen zin in vandaag.

Kees: Kom op joh

Karel: Vorige keer gingen we vissen hebben we helemaal geen vis gevangen.

Kees : Aww ... deze keer beter zal zijn ... dat beloof ik.

Karel: Goed dan, laten we onze vissenhengels pakken.

Kees: Ja en we nemen geen eten mee voor tussen de middag. Als we een vis vangen, maken we stiekem een vuurtje en dan bakken we de vis en eten hem op.

(Kees en Karel pakken hun hengels)

Karel: Dat klinkt goed! Dan zullen we zeker geen honger krijgen.

Kees: Waar gaan we heen?

Karel: Naar de sloot in het bos.

Kees: Zwemmen daar veel vissen?

Karel: Zeker...papa we gaan vissen in het bos en we komen vanavond pas huis.

(Samen lopen ze naar het bos)

Kees: Wil jij straks een worm aan m'n hengel doen? Dat vind ik eng.

Karel: Dat is goed hoor daar geef ik niet om.

Kees: He, he daar is het bos.

Karel: En daar is de sloot.

Kees: Oeps er staat echt super weinig water in. Het heeft ook al weken niet meer geregend.

Karel: Nou we kunnen het proberen.

Kees: Nee man, dit is veel te ondiep, hier kan geen vis zwemmen.

Karel: Zullen we dan maar tikkertje doen?

Kees: Ja, jij bent hem!

(Samen spelen ze tikkertje)

Karel: Balen zeg, nu hebben we helemaal geen eten voor tussen de middag...Hé wat hoor ik daar?
(even stil luisteren)

Kees: Ik hoor onze namen roepen. Wie zou dat zijn?

Karel: Joehoe, we zijn hier.

Vader: Hé, hé...ik heb jullie gevonden. Ik zag dat jullie vergeten waren om eten mee te nemen.
Daarom kom ik het maar even brengen.

Karel: O wat lief paps, wat zorgt u toch goed voor me. Nu hoeven we geen honger te hebben. Dank u wel. Zullen we gezellig met z'n drieën op een plekje in het bos eten?

Kees en vader: Dat is goed. Dag allemaal.

Karel: Ja tot de volgende keer weer.