

Poppenkastverhaal bij thema "Ik ben met je " bij de vertelling van David en Goliath.

Nodig: Kees, Karel en een hond.

De hond

(Karel komt op): Hallo jongens en meisjes

Karel (verdrietig en bang): Ik durf het niet, ik durf het niet....ik ben echt bang! Weet je, ik zag net een hond en die begon zo hard te blaffen toen ik dichterbij kwam. En hij heeft zo'n grote bek met scherpe tanden. Ik durf er niet langs, maar ...ik moet naar huis. Jongens wat moet ik doen? Kunnen jullie me helpen?

(Laat de kinderen wat bedenken, maar zeg steeds dat je er langs moet en echt niet durft)

(Kees komt op)

Kees : Ha Karel, hoe gaat ie?...Eh ...wat is er ? Je kijkt niet blij.

Karel: Nou eh,...ik ben een beetje bang.

Kees: Bang...waarvoor?

Karel: Nou eh...ik wil naar huis.

Kees (vragend): Je wilt naar huis en je bent bang. Heb je soms kattenkwaad uit gehaald en ben je bang voor straf?

Karel: Nee, maar er loopt een hond bij mijn straat. Een hele enge. Een hele gemenerd met een grote bek...en met scherpe tanden. En hij blaft heel hard.

Kees: Ik ben niet bang voor honden.

Karel: Eh...ik ook niet, maar voor deze wel!

Kees: Maar je moet toch een keer naar huis.

Karel: Ja, ik moet toch een keer naar huis.

Kees: Zal ik met je meelopen?

Karel (huilend): Nee, ik durf er niet langs.

Kees: Weet je wat, ik ga met je mee. Ik geef je een hand en ik ben bij je. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan lopen we samen naar je huis.

Karel: Wil je dat echt, ben jij echt niet bang?

Kees: Nee hoor, kom maar mee
(Kees en Karel geven elkaar een hand).

Kees: Waar was die hond precies?

Karel: Vlak bij mijn straat.

(Hond komt op en blaft).

Karel (bange stem): O daar is hij al. Ik ben bang.

Kees: Dat hoeft echt niet, ik ben bij je.

Karel: O ja, jij bent bij me en dan hoef ik niet bang te zijn.

(Hond blaft)

Kees: Kom es, lief hondje... ik zal je aaien.

(Hond geeft Karel een lik)

Kees: Kijk hij wil vrienden met je zijn, hij wil met je spelen.

Karel (bibberend): jjjja....aa. Zal ik hem eens aaien?

Kees: Ja dat moet je doen.

(Karel aait de hond)

Karel: Zo nu moet ik snel naar huis. Fijn dat je bij me was. Maar voor deze hond hoek ik niet meer bang te zijn.

Zullen we morgen samen gaan zwemmen?

Kees: Ja, dat is goed. Om 2 uur bij het zwembad. Tot morgen.

Karel: Tot morgen. Dag kinderen.